

Τζότζο, ο μικρός σκαντζόχοιρος και η ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ

Δημιουργός: Ειρήνη Πετρίδου



Ο Τζότζο ο μικρός σκαντζόχοιρος ξύπνησε και ήταν πολύ ενθουσιασμένος.” Θα πάω να επισκεφτώ την φίλη μου την Ρήνα την σκαντζοχοιρίνα! Με κάλεσε για να με κεράσει νόστιμο φραουλοχυμό!”
Γυάλισε τα αγκάθια του, έπλυνε τις πατούσες του και ξεκίνησε.



Στο δρόμο συνάντησε την φίλη του την Λόνα την **χελώνα**.
“Γειά σου Λόνα που πας τόσο βιαστική;
“ Πάω στην λίμνη για να δώ τον πιο μεγάλο πελαργό!” είπε η
χελώνα. “Θέλεις να έρθεις μαζί μου;”
“ Με περιμένει η φίλη μου η Ρίνα η σκαντζοχοιρίνα” είπε ο Τζότζο
και χαιρέτησε την χελώνα.



Λίγο πιο κάτω συνάντησε τον Άκη το μικρό **σκιουράκι**.
“Γεια σου φίλε μου, που πας τόσο βιαστικός;
“ Πάω στη λίμνη για να δω, τον πιο μεγάλο πελαργό!” είπε ο Άκης. “Θέλεις να έρθεις μαζί μου;
“Με περιμένει η φίλη μου η Ρίνα η σκαντζοχοιρίνα” είπε ο Τζότζο και συνέχισε το δρόμο του.



Κοντά στην ανθισμένη αμυγδαλιά, συνάντησε τον Ιγκόρ τον **βάτραχο**. “Γεια σου Ιγκόρ, που πας τόσο βιαστικός;” ρώτησε ο Τζότζο. “Πάω στην λίμνη για να δω, τον πιο μεγάλο πελαργό. Θέλεις να έρθεις μαζί μου;” ρωτήσε και ο βάτραχος. “Με περιμένει η φίλη μου η Ρίνα η σκαντζοχοιρίνα.” είπε ο Τζότζο και χαιρέτησε τον βάτραχο .



Στην συνέχεια συνάντησε τον Σφυρίχτρα το μεγάλο **φίδι**. “ Γεια σου Σφυρίχτρα! Για που το βαλες και είσαι τόσο βιαστικός;” ρώτησε ο Τζότζο.
“Πάω στη λίμνη για να δω, τον πιο μεγάλο πελαργό”
είπε το φίδι και σύρθηκε βιαστικό. Ο Τζότζο παραξενεύτηκε που όλοι πήγαιναν στη λίμνη.



Κοντά στην μεγάλη βελανιδιά, συνάντησε τον Πηδηχτό τον γκριζο τον **λαγό**. “Γεια σου Τζότζο” φώναξε ο λαγός. “Γεια σου λαγέ, που πας τόσο βιαστικός;” ρώτησε ο Τζότζο αν και κατα βάθος ήξερε την απάντηση.

“ Πάω στη λίμνη για να δω, τον πιο μεγάλο πελαργό! Θέλεις να έρθεις μαζί μου;”

“ Εγώ πάω στην φίλη μου την Ρήνα την όμορφη σκαντζοχοιρίνα” είπε ο Τζότζο και συνέχισαν ο καθένας το δρόμο τους.



Ακόμα δεν έφυγε ο λαγός να και η Πίτσα η μικρή **αρκουδίτσα** πέρασε βιαστική από μπροστά του. “Γεια σου Τζότζο πάω στη λίμνη για να δω, τον πιο μεγάλο πελαργό” είπε και τον χαιρέτησε βιαστικά. Ο Τζότζο δεν πρόλαβε να πει τίποτα. Πολύ περίεργο του φαινόταν όλο αυτό.



Περνώντας από την ανθισμένη
πασχαλιά που μύριζε τόσο
όμορφα, συνάντησε τον Μπο τον
ασβό.

“Γεια σου Μπο, κι εσύ στη λίμνη
πας;”

“Γεια σου Τζο, πάω στην λίμνη
για να δω τον πιο μεγάλο
πελαργό και βιάζομαι πολύ.
Γεια! “ είπε ο Μπο και έφυγε
γρήγορα. “ Μα τι γίνεται εδώ,
είναι τόσο μεγάλος αυτός ο
πελαργός; αναρωτήθηκε ο
Τζότζο.



Κόντευε να φτάσει στο σπίτι της Ρίνας όταν είδε πάνω σε έναν βράχο την Πουπού την πονηρούλα **αλεπού**. Γεια σου Πουπού, τι κάνεις εκεί ψηλά; ρώτησε ο Τζότζο.

“Βλέπω στην λίμνη από εδώ , τον πιο μεγάλο πελαργό! Θέλεις να ανέβεις να τον δεις κι εσύ;” ρώτησε η αλεπού. “Δεν μπορώ να σκαρφαλώσω εγώ και άργησα πολύ. Με περιμένει η φίλη μου η Ρίνα η όμορφη σκαντζοχοιρίνα.” είπε ο Τζότζο.



Επιτέλους έφτασε. Η Ρίνα τον περίμενε και φάνηκε κι αυτή να βιάζεται.
“Επιτέλους ήρθες Τζότζο. Πάμε γρήγορα στην λίμνη θέλω κι εγώ να δω, τον πιο μεγάλο πελαργό” είπε η Ρίνα.



“Ρίνα, ξέρεις κάτι, τώρα κι εγώ
θέλω να δω αυτόν τον τόσο
μεγάλο πελαργό! Πάμε γρήγορα!”
είπε ο Τζότζο και ξεκίνησαν για
την λίμνη.
Όταν έφτασαν.....



...Πρωταπριλιά!!!! φώναζαν όλοι μαζί ακόμα και η Ρίνα η σκαντζοχοίρινα που ήταν μέσα στο κόλπο. Και όλοι έβαλαν τα γέλια. Ο Τζότζο στην αρχή σάστισε, είδε και τον πελαργό που δεν ήταν ο πιο μεγάλος αλλά ήταν ένας συνηθισμένος πελαργός και μετά κατάλαβε. Ήταν Πρωταπριλιά και οι φίλοι του τον ξεγέλασαν! Του είπαν ψέματα! Αλλά, δεν θύμωσε... ξεκαρδίστηκε κι αυτός μαζί τους! Και άρχισε να σκέφτεται πως θα ξεγελούσε και αυτός τους φίλους του. Γιατί αυτή τη μέρα την πρώτη του Απρίλη, τα αθώα ψεματάκια επιτρέπονται!

ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ!!!!!!




Και τώρα παιδιά όσο θα πίνουμε εμείς τον φραουλοχυμό μας, εσείς πάρτε κόλλα και χαρτί και ζωγραφίστε ότι σας άρεσε από την σημερινή ιστορία. Μην φύγετε θα τα πούμε σε λίγο!





**Να μαι και πάλι! Λοιπόν παιδιά
ακούστε:
Σκέφτηκα να ξεγελάσω κι εγώ τους
φίλους μου. Ετοίμασα μερικά
ψεματάκια να τους πω. Θέλετε να τα
πω πρώτα σε σας να δω αν μπορέσω
να σας ξεγελάσω; Θα σας λέω τα
ψεματάκια μου κι εσείς πρέπει να μου
λέτε την αλήθεια, εντάξει;**





Την άνοιξη
χιονίζει και
κάνει κρύο
πολύ γι' αυτό
πρέπει να
φορέσετε
γάντια και
κασκόλ!

Η μαργαρίτα
έχει αγκάθια
γι' αυτό να
προσέχετε να
μην σας
τσιμπήσουν αν
πάτε να την
κόψετε.

Το
χελιδόνι
χτίζει την
φωλιά του
στο
χορτάρι.

Εγώ ο
σκαντζόχοιρος,
όλο το χειμώνα
παίζω με το χιόνι!



Είδα ένα
φίδι που είχε
πολλά πόδια
και έτρεχε
γρήγορα!



Η φίλη μου η
μέλισσα έχει
κόκκινο χρώμα
και μαύρες
βούλες.



Η φίλη μου
η χελώνα
είναι το πιο
γρήγορο
ζώο στον
κόσμο.



Ξέρετε παιδιά,
μπορείτε να
με
αγκαλιάσετε
γιατί τα
πούπουλα μου
είναι πολύ
απαλά!





Ααα είστε πολύ έξυπνα
παιδιά! Δεν σας ξεγέλασα.
Θα με βοηθήσετε εσείς να
βρω ένα καλό ψέμα να
ξεγελάσω τους φίλους
μου;
Ακούω τις ιδέες σας!



**Μπράβο παιδιά!
Καταπληκτικά τα
ψεματάκια που
σκεφτήκατε να πω! Θα τα
χρησιμοποιήσω όλα! Εχει
να πέσει πολύ γέλιο!**



Και τώρα...
Ώρα για παιχνίδι!



Με ποια σειρά συνάντησε τους φίλους του ο Τζότζο;

1

2

3

4

5

6

7

8



Ο πελαργός έχτισε την φωλιά του πάνω σε μία κολόνα. Τα μικρά του τον περίμεναν να τα ταΐσει.
Πόσα μικρά πελαργάκια είχε;
Πόσα ψάρια πρέπει να φέρει από τη λίμνη έτσι ώστε κάθε μικρό να φάει από 1 ψάρι;



2

4

3

Μετρήστε πόσα ψάρεψε.

1

3

2



Ας παίξουμε τώρα με τις λέξεις. Ο χυμός που με κέρασε η όμορφή μου Ρίνα η σκαντζοχοιρίνα, ήταν από φράουλες δηλαδή ένας **ΦΡΑΟΥΛΟΧΥΜΟΣ**. Βρες κι εσπως λέμε το χυμό από:



ΜΗΛΟΧΥΜΟΣ



ΚΕΡΑΣΟΧΥΜΟΣ



ΑΧΛΑΔΟΧΥΜΟΣ




ΣΤΑΦΥΛΟΧΥΜΟΣ



ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΧΥΜΟΣ



ΜΠΑΝΑΝΟΧΥΜΟΣ



Μπράβο παιδιά! Τι ωραία που
πέρασα σήμερα μαζί σας! Τώρα
θα ξεκουραστώ και μετά θα πάω
να ξεγελάσω τους φίλους μου με
τα ωραία ψεματάκια που μου
είπατε να τους πω. Α, και μην
ξεχνάτε ότι ψεματάκια λέμε μόνο
την Πρωταπριλιά για να
γελάσουμε αλλά προσέχουμε τα
ψεματάκια να είναι αθώα δηλαδή
να μην κινδυνεύσει κανείς! Να το
θυμάστε αυτό!
Γεια σας παιδιά!!!!

