

Η Ρίτσα η λαμπρίτσα



Η Ρίτσα η λαμπρίτσα είναι μια
πασχαλίτσα. Κι είναι σαν ζωγραφιά
με τα πλουμιστά φτερά,
τα κόκκινα και τα μαυριδερά.



Κρίμα στους αγρούς
μόνο να ζω.

Κάτι πρέπει να σκεφτώ,
απ' την αφάνεια να βγω!!



Άνοιξε μια ημέρα τα φτερά και πέταξε μακριά.

Έφτασε σε μια πολιτεία με σπίτια ψηλά ...



και με παιδιά που τα πρόσωπά τους ήταν σκυθρωπά.....



Κρίμα να είναι
λυπημένα τα παιδιά.
Κάτι πρέπει να σκεφτώ
χαρούμενα να τα δω!



Κατέβηκε πιο χαμηλά και σιμά τους άρχισε να πετά.

Σήκωσαν τότε τα χέρια αυτά, ποιο θα την πιάσει αγωνιά.



Την πιάνει το πιο μικρό και στο σπίτι του την πάει στο λεπτό.

Κοίτα μαμά,
κοίτα τι βρήκα;



Α,τι ωραία πασχαλίτσα!
Μου ήρθε μια ιδέα φοβερή,
πως τη λαμπάδα σου για το Πάσχα
να στολίσω...περίμενε,
καθόλου δεν θ'αργήσω.



Παίρνει κορδέλες, παίρνει μπογιές,
πασχαλίτσες πλουμιστές φτιάχνει πολλές
και τη λαμπάδα στολίζει μ' αυτές.



Τη βλέπει ο Νικόλας ο μικρός και
φωνάζει γελαστός:



Ω, μανούλα μου
είναι εκπληκτική,
στα παιδιά θα τη δείξω
στη στιγμή!



Τη βλέπουν τα παιδιά και ξεφωνίζουν κι αυτά:

Τέτοια λαμπάδα θέλουμε κι εμείς
να κρατάμε στην εκκλησιά την
Πασχαλιά!!!





Είναι τελικά πολύ απλό, με κάτι τόσο εύκολο,
να κάνεις ένα παιδί χαρούμενο και χαμογελαστό.



Κι αφού χαρά έδωσα στα παιδιά,
ας γυρίσω ξανά στη φωλιά,
στα λιβάδια τα χλοερά!!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

σε όλους παιδιά,
με πολλά χαμόγελα και καλή
συντροφιά!!!

