

Χρωματιστά Πασχαλινά Αβγά

της Δέσποινας Τζιάκη



Είναι μια ανοιξιιάτικη λιακάδα και ο λαγός παίρνει
το μονοπάτι για το κοτέτσι.



-Καλημέρα κυρά κοτούλα!

-Καλημερούδια λαγουδάκο, πώς κι απ' τα μέρη μας; ποιος καλός άνεμος σε φέρνει εδώ; πες μου τα νέα του δάσους.

-Ο άνεμος ο ανοιξιάτικος με φέρνει! Πλησιάζει η Λαμπρή και εμείς έχουμε καλή μου κοτούλα δουλειά. Να μαζέψουμε τα αυγά, να τα στολίσουμε και να τα κρύψουμε στον κήπο για να τα βρουν τα παιδιά την ημέρα του Πάσχα, το περιμένουν πως και πως!



-Ναι ναι δίκιο έχεις! Εγώ είμαι εδώ! Πόσα θα χρειαστείς φέτος;
-Για να δω!! λοιπόν δέκα αβγουλάκια θα μου κρατήσεις.... βάλε 12 καλύτερα γιατί απ' τη βιάση μου μπορεί να σπάσω και κανένα!
-Ωραία, θα σου φυλάξω τα αβγά, μείνε ήσυχος! Έχω ετοιμάσει τη φωλίτσα μου στο κοτέτσι, με άχυρα και πούπουλα, είναι καθαρή και περιποιημένη!
Μα... γιατί λαγέ μου είσαι σκεφτικός;



-Ε... να, συνάντησα το κοράκι και μου είπε ότι φέτος δεν μπορεί να αναλάβει το στόλισμα των αβγών, γέρασε και τα μάτια του δεν το βοηθάνε πια! Αλλά κάτι θα σκεφτώ είπε ο λαγός και πήρε το μονοπάτι για να πάει πίσω στο δάσος.



Του ήρθε μια ιδέα και έφυγε τρέχοντας,έγινε λαγός!
Η κοτούλα πήγε ένα περίπατο να τσιμπολογήσει φρέσκα χόρτα και
να σκαλίσει με το ράμφος της το χώμα για να βρει σκουληκάκια.



Πέρασαν μερικές μέρες και η κότα μάζευε τα αυγά της, έκανε ένα αυγό κάθε μέρα! Ανησυχούσε λίγο γιατί δεν ήξερε ποιος θα τα βάψει φέτος και ο λαγός ακόμα να φανεί, να της φέρει νέα. Μα ένα πρωινό να τον πάλι τον λαγό, έφτασε στο κοτέτσι.

-Καλημέρα, κοτούλα! Εδώ είμαι πάλι, έχω νέα, έχω νέα!!

-Καλημέρα, λαγουδάκο, σε περίμενα πώς και πώς! Τα αυγά σου είναι έτοιμα! Τα καλύτερα σου διάλεξα! Μα για πες μου, ποιος θα μας τα βάψει φέτος;

-Μη νοιάζεσαι καθόλου!

Σου έχω νέα φοβερά, νέα χρωματιστά!



Λοιπόν!!!! στην άκρη του δάσους είναι μια ρεματιά και εκεί έχουν το εργαστήρι τους μια παρέα ζωγράφων! Είναι δέκα πουλάκια -ζωγράφοι που θα ζωγραφίσουν με τα πινέλα και τις παλέτες τους όλα τα πασχαλινά αβγά της περιοχής! Θα πάμε και τα δικά μας εκεί, το συμφωνήσαμε!

-Ωωωω τι ωραία νέα! Πόσο θα θελα να πάω κι εγώ μια βολτούλα μέχρι εκεί να δω το εργαστήρι τους!

-Όχι, όχι καλή μου κοτούλα! Εσύ θα κάτσεις στ' αβγά σου, στο κοτέτσι σου! Μείνε στο κοτέτσι σου! Για τη δική σου την ασφάλεια! Η ρεματιά κρύβει κινδύνους, το δάσος κρύβει κινδύνους, δεν είναι μέρη για σένα!

-Εντάξει, αν είναι για την ασφάλεια μου θα μείνω στο κοτέτσι μου! Εσύ θα μου λες τα νέα σας. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι αυτή η παρέα των ζωγράφων;.



Ο λαγός της είπε για τα δέκα πουλάκια - ζωγράφους που είχαν το εργαστήρι τους στη ρεματιά, για την παρέα των ζωγράφων που είχαν πινέλα, μικρά και μεγάλα, χρώματα όμορφα στις παλέτες τους και δούλευαν με κέφι και στόλιζαν τα πασχαλινά αβγά! Ήταν ο κότσυφας, ο τσαλαπετεινός, το χελιδόνι, ο μελισσοφάγος, ο κοκκινολαίμης, η καρδερίνα, η μπεκάτσα, η πέρδικα, ο δρυοκολάπτης και μια σουσουράδα.

Ενθουσιάστηκε η κοτούλα, δίνει τα αβγά της στον λαγό και του λέει:

-Λαγέ μου, θέλω να μου κάνεις μια χάρη, να δώσεις τα αβγά μου και να ζωγραφίσει κάθε πουλάκι ένα, έτσι για να έχουμε ποικιλία, θέλω να χαρούν τα παιδάκια που θα τα βρουν εδώ στον κήπο την ημέρα του Πάσχα.

-Μη μου στεναχωριέσαι, όλα θα γίνουν όμορφα, χρωματιστά, ξεχωριστά! Είπε ο λαγός, παίρνει το καλάθι με τα αβγά κι γίνεται.... λαγός !



Άλλο πουλάκι στόλισε το αυγό του με καρδούλες, άλλο με φυλλαράκια, με λουλουδάκια,
με γραμμές ίσιες, με κυματιστές, με βούλες μικρές και με βούλες μεγάλες!
Το ένα έγινε πιο όμορφο από το άλλο, σωστά έργα τέχνης!



Σαν πέρασαν οι μέρες πήγε ο λαγός να παραλάβει τα αβγά, τα έβαλε πάλι με προσοχή στο καλάθι και έγινε ... λαγός! Έφτασε στον κήπο και κρύφτηκε πίσω από το μεγάλο κορμό μιας ελιάς. Όταν βράδιασε ξεκίνησε την αποστολή του, να κρύψει στον κήπο όλα τα αβγά! Να βρει δέκα κρυψώνες γι' αυτά τα πανέμορφα αβγά που είχε στο καλάθι του!



Το πρώτο λοιπόν το έκρυψε μέσα στα χαμομήλια που είχαν φυτρώσει στην άκρη του κήπου, το δεύτερο το άφησε κάτω από τη λεμονιά και το σκέπασε με λεμονόφυλλα. Το τρίτο το έχωσε μέσα σ' ένα πράσινο μαρούλι και το τέταρτο στην κουφάλα της ελιάς. Έμεινα άλλα ... έξι!



-Επ! Τι κάνεις εδώ; ακούστηκε μια φωνούλα. Γυρνά ο λαγός και μέσα στο σκοτάδι βλέπει τις πυγολαμπίδες που ερχόταν προς το μέρος τους.

-Κρύβω τα πασχαλινά αβγά, πάνω στην ώρα ήρθατε, ρίξτε λίγο το φωτάκι σας να βρούμε περισσότερες κρυψώνες. Μπροστά οι πυγολαμπίδες, πίσω ο λαγός ανακάλυψαν ένα σακάκι κρεμασμένο στον φράχτη και στην τσέπη του έβαλε το πέμπτο αβγό. Το έκτο το σκέπασε με ένα ψάθινο καπέλο και έμειναν άλλατέσσερα. Το έβδομο το έχωσε μέσα στο μυρωδάτο δυόσμο και το όγδοο το έβαλε μέσα σε μια άδεια φωλιά πουλιού!



Έμειναν δύο ακόμα! ✨ δύσκολο να βρει τις τελευταίες.
Βρίσκει ο λαγός ένα χαρτάκι, ήταν η λίστα για τα ψώνια της προηγούμενης
βδομάδας, το διπλώνει, το ξαναδιπλώνει, το ξαναδιπλώνει, φτιάχνει ένα
καραβάκι και μ' αυτό σκέπασε το ένατο αβγό!



Του έμεινε το τελευταίο... και ήταν τόσο κουρασμένος και πεινασμένος ο λαγός μας! Έτοιμος ήταν να φάει το τελευταίο αβγό όταν έπεσε το μάτι του πάνω στα καρότα! Οι πυγολαμπίδες έριξαν το γλυκό τους φως και ο λαγός διάλεξε το πιο μεγάλο καρότό! Το ξερίζωσε και το έφαγε με μιας. Του φάνηκε πως ήταν το πιο νόστιμο, το πιο λαχταριστό καρότο που είχε φάει ποτέ! Εκεί που ξερίζωσε το καρότό έμεινε μια τρύπα, ό,τι πρέπει για να κρύψει το τελευταίο, το δέκατο αβγό!



Η αποστολή τώρα τελείωσε, με το ξημέρωμα της
μέρας τα παιδάκια όλο χαρά θα ξεχυθούν στον
κήπο να βρούνε τα βαμμένα πασχαλινά αβγά!

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΠΑΙΔΙΑ!





ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Αν ήσουν εσύ στον κήπο, ποιο αβγό θα έβρισκες; Σε ποια κρυψώνα;
- Ποιο πουλάκι ζωγράφος πιστεύεις ότι το ζωγράφησε;
- Θέλεις να φτιάξεις ένα παζλ με τον κήπο που ο λαγός έκρυψε τα χρωματιστά αυγά;

Μεταβρεφικό https://im-a-puzzle.com/metavrefiko_10_pieces_39uf8xloe.puzzle

Προπρονήπιο https://im-a-puzzle.com/propronipio_mystery_puzzle_39uf8xlr7.puzzle

